



Oranjabloesem

Oranje boven!

Sinds 1948 is de maand april een “Oranje” maand. In 1948 besliste koningin Juliana dat ze haar verjaardag op 30 april met iedereen wilde vieren, een traditie is geboren.

In 2014 wordt Willem-Alexander koning en verplaatst hij deze dag naar 27 april.

Voor de aromaTip van deze maand hebben we daarom voor een oranjabloesem aroma gekozen.

Een bijzondere smaak die vooral in zoete gerechten tot zijn recht komt, denk aan desserts, taarten, broodjes en pudding.

In hartige gerechten geeft oranjabloesem een bijzondere twist, sprenkel het over een salade of verwerk het in een oosters stoofpotje.

Weer eens wat anders dan Oranjebitter.
Mooie tradities kan je op vele manieren invullen!